

Samba Pa Ti Ekladata

Als Nikki s vijftienjarige zoon Jeremy verdwenen is, neemt zij contact op met haar ex-man Sebastian, die sinds de scheiding zeven jaar geleden maar weinig interesse in zijn zoon heeft getoond en zich ontfermd heeft over hun tweelingdochter Camille. Op zoek naar aanwijzingen, vinden zij een kilo cocaïne en een adres van een pokerclub in Jeremy s kamer. En dan ontvangt Nikki ook nog eens een filmpje waarop te zien is hoe Jeremy in een Parijse metro ontvoerd wordt. Nikki en Sebastian vertrekken halsoverkop van New York naar Parijs om hun zoon te zoeken. Maar daar blijkt niets te zijn wat het lijkt

Het succes van Koda, de spion die occulte opdrachten uitvoert voor de Franse diplomatieke dienst, wekt jaloezie. Ondanks beschuldigingen van malversaties geeft het ministerie van Justitie hem opdracht een geheimzinnige moord op te helderen. De Russische geheime dienst heeft een van zijn efficiëntste agenten, Valentina Souleva, op de dodenlijst gezet. Omwille van haar dochter, geboren uit haar verboden liefde voor de Fransman Koda, is ze echter vastbesloten om haar huid duur te verkopen. Haar voormalige minnaar is gelukkig ter plaatse om, incognito, te voorkomen dat ze in een dodelijke valstrik loopt...

Jenny en Vicky zijn de ergste wezens die ooit op aarde hebben rondgelopen. Ze denken dat de wereld om hen draait, en dat is nog bijna het geval ook! Ze zien er sexy uit, maken zich

uitdaging op, hun haar zit altijd even goed. Resultaat: iedereen ziet ze en (vooral) hoort ze. En dat willen Jenny en Vicky ook graag zo houden. Rivalen accepteren ze niet, iets waar hun vriendin Karin, dat lange eind, tot haar ellende achterkomt wanneer ene Dan belangstelling voor haar toont. Dans brieven komen nooit bij Karin aan en zijn uitnodigingen vallen altijd op mysterieuze wijze in het water. Arme Karin! In een wereld waarin vorm meer telt dan inhoud, kan zij ook alleen maar het slachtoffer zijn van de beide anderen. Maar stel nu dat Karin op een goede dag uit haar schulp kruipt, wat zou er dan gebeuren met dit wonderlijke drietal? Zouden ze dan nog vriendinnen blijven?

Cassio is vermoord en de identiteit van de daders is geen geheim meer. Maar een vraag blijft: waar haalde de Romeinse notabele zijn fabelachtige geneeskracht? Op vraag van de keizer voert de prefect een onderzoek. Ook in het heden probeert archeologe Ornella Grazzi daarachter te komen. Wat als de laatste van de samenzweerders het antwoord weet? Reptah, de laatste volgeling van een verdwenen Egyptische god, lijkt meer te weten over de oorsprong van die genezende gave waarvoor zoveel bloed is vergoten ...

Bekeken door de bril van Anna Mirallès krijgt een vrouw iets goddelijks... Dit zevende deel van Djinn durft de zeldzame gewelddadigheid te tonen in het hart van een Afrika, dat wordt verscheurd door opstand... Jean Dufaux onthult het tragische lot van Lord Nelson en zijn vrouw, terwijl anderzijds de gewetenloosheid van Jade heel wat lezers verstomd zal doen staan. De prachtige tekeningen van Anna Mirallès tonen Afrika in al zijn ongenadige wreedheid. Hoewel Lady Nelson en Jade de zinnelijke verleidsters blijven die ze

waren, wordt dit zevende deel beheerst door tragedie. Een van de hoofdpersonen zal het avontuur niet overleven, een tweede wordt vreselijk verminkt...

Londen, 1836 Ash Turner kan eindelijk wraak nemen op de hertog van Parford, de man die zijn familie heeft geruïneerd. Het is hem gelukt de kinderen van de hertog onwettig te laten verklaren, en nu kan hij als enige erfgenaam het imposante Parford Mansion betrekken. Margaret Parford doet zich voor als de verpleegster van haar vader, zodat ze Ash kan bespioneren. Ze hoopt iets negatiefs te vinden, waarmee ze hem zijn claim op het groothertogdom weer kan afnemen. Maar ze wordt ernstig afgeleid door zijn lach, zijn ogen, zijn krachtige handen... Voor ze het weet, is ze verliefd op haar aartsvijand! Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 36

Vlucht uit New York A.W. Bruna Uitgevers

Ik herinner me het moment nog goed. We keken uit over zee, toen Anna me een vraag stelde. 'Als ik iets vreselijks deed, zou je dan nog steeds van me houden?' Wat zou jij gezegd hebben? Anna was de vrouw van mijn leven. Over drie weken gingen we trouwen. Natuurlijk hield ik van haar, wat ze ook op haar geweten zou hebben. Tenminste, dat dacht ik. Maar ze begon zenuwachtig in haar tas te rommelen en liet me een foto zien. 'Dit komt door mij.' Ik staarde

naar haar geheim, verbijsterd, en wist dat onze levens voorgoed veranderd waren. Geschokt stond ik op en vertrok, zonder nog een woord te zeggen. Toen ik terugkwam was Anna verdwenen. Sindsdien ben ik naar haar op zoek. 'Ondraaglijke spanning! Als je dit boek openslaat leg je het niet meer weg voordat je weet wie het meisje uit Brooklyn werkelijk is. Bereid je voor op een paar slapeloze nachten...' – METRO 'Een thriller met een briljante plot. Opnieuw weet Musso de lezers te misleiden en te intrigeren.' – LE PARISIEN

In Parijs worden kort na elkaar twee doden aangetroffen. Alles wijst op zelfmoord, op één ding na: het vreemde symbool dat in de buurt van beide slachtoffers wordt gevonden. Is het de letter H, of moet het soms een guillotine voorstellen? Wanneer commissaris Adamsberg erbij wordt gehaald, ontdekt hij nog een overeenkomst: jaren geleden hebben beide slachtoffers deelgenomen aan dezelfde, met mysteriën omgeven reis naar IJsland. Terwijl in Parijs de moorden op het voormalige reisgezelschap doorgaan, vertrekken Adamsberg en zijn team naar het hoge noorden. Wat is daar ooit gebeurd? Zullen de ijsnevelen rond deze zaak ooit optrekken?

[Copyright: d0d772d4e4c91f229cd5d27556c2b453](https://www.pdfdrive.com/copyright:d0d772d4e4c91f229cd5d27556c2b453)